

## Vraag het aan Morya



### Wees alert

“Durf rustig te zijn naar mensen. Durf te zien wat het is om van mensen te houden. Maar je hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Het is goed om het evenwicht te bewaren in je eigen leven. En als je voelt dat mensen niet eerlijk zijn tegenover jou, wees niet kwaad, maar trap er niet in.

Door rustig te zijn in jouw leven ben je alert genoeg om dit te kunnen beoordelen. Er zijn belangrijke zaken die in het leven komen. De eerstkomende tijd voor deze aarde en ook voor jou is heel belangrijk. Durf rustig te zijn en liefdevol en hou van wat je doet. De betekenis in je leven wordt groter.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn”  
(uit hoofdstuk 1: ‘Hou van de kleine dingen van iedere dag’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 500

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---